

Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologieën. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. [Meer informatie \(http://www.mediahuis.be/surf-policy\)](http://www.mediahuis.be/surf-policy)

OK

dS De
Standaard

(./)

1 SEPTEMBER IS LEUK, 1 DECEMBER MISSCHIEN NIET

Hoera, morgen mogen we weer naar school

Vandaag om 14:56 door Veerle Beel (<http://www.standaard.be/auteur/veerle-beel>)



Zes jaar is ze en ze verlangt zozeer naar school dat ze haar schoolboeken van vorig jaar erbij heeft gehaald. Foto: mine dalemans

Ze bestaan, de kinderen die uitkijken naar 1 september. Alles is dan nieuw: de leerkracht, de boeken, misschien ook hun spullen. Of ze er over drie maanden nog zo over denken, is iets anders.

Ze bestaan: schoolblijve kinderen

Sam Lesaffer (6) heeft een paar dagen geleden haar schoolboeken van vorig schooljaar bovengehaald. In de zonnige tuin bij haar ouders heeft ze zich aan een tafeltje geïnstalleerd, om wiskunde-oefeningen te maken. Ze gaat morgen naar het tweede leerjaar.

‘Voor haar wordt het hoog tijd dat de school herbegint’, zegt haar moeder, Mine Dalemans. ‘Ze is er al twee weken over bezig. Ze verlangt naar haar vriendinnetjes, maar het is meer dan dat. Sam is gewoon heel graag met rekenen en lezen bezig. Ook in de vakantie leest ze graag en maakt ze veel kruiswoordraadsels. Anders dan haar zussen. De oudste heeft haar nieuwe schoolboeken al gekregen, een hele stapel zelfs, maar ze weigert erin te kijken.’

Ook Sanaa Leysen, die in januari 7 wordt, is superenthousiast. Nogal wiedere misschien: ze gaat naar het eerste leerjaar, en verlangt ernaar om te leren lezen en rekenen. ‘Ik wil graag werken’, zegt ze aan de telefoon.

‘Sanaa is de vierde van onze vijf kinderen’, zegt haar moeder Katrien Blanckaert. ‘De drie oudsten zijn al wat minder enthousiast. Die willen morgen wel naar school, voor de vrienden en zo. Maar Sanaa staat echt te springen. Ze denkt dat ze vanaf morgen fantastisch veel zal leren, maar doordat ze oudere zussen heeft, kan ze eigenlijk al wat lezen en rekenen. Ik hoop dat het geen al te grote teleurstelling voor haar wordt.’

Nieuw is spannend

Al wat nieuw is, is natuurlijk spannend: wie gaat bij mij in de klas zitten, welke leerkracht krijg ik? En het is ook leuk om vrienden terug te zien die je niet lang gezien hebt.

‘Voor kinderen is dat niet anders dan voor volwassenen. Na een lange vakantie kijken wij er misschien ook wel naar uit om opnieuw te gaan werken’, zegt VUB-professor Ignace Glorieux. ‘Dat effect houdt daarom niet altijd lang aan. Na een week of wat, gaat het slijten en moeten ze huiswerk maken.’

1 september is leuk, 1 december misschien al niet meer

Diverse onderzoeken en bevestigingen vertellen vooral iets over het welbevinden in het hele schooljaar. Volgens de Oeso gaan de Belgische tieners het minst graag naar school. Uit een rondvraag van *Klasse* blijkt dan weer dat de meeste kinderen zich goed voelen in de basisschool. Maar eigenlijk is dat appels met peren vergelijken, zegt VUB-prof Bram Spruyt.

‘Je kan ernaar uitkijken om terug naar school te gaan, voor je vrienden, of omdat je je op de duur begon te vervelen thuis, maar in de loop van het schooljaar toch lijden onder de prestatiedruk of onder het gevoel dat je geen faire kans krijgt.’

Het is dus niet omdat we graag opnieuw naar school of aan het werk gaan, dat we in de loop van het jaar ook voldoening halen uit wat we doen. Misschien daarom dat het enthousiasme voor 1 september het grootst is bij de jongste kinderen: zij weten nog niet wat er allemaal zal volgen. Ze hebben nog geen ontgoochelingen opgelopen en zijn nog niet tegen hun grenzen aangelopen.

Glorieux denkt bovendien dat oudere kinderen minder dan vroegere generaties uitkijken naar 1 september, omdat de omstandigheden veranderd zijn: ‘Vroeger waren wij twee maanden fysiek gescheiden van onze vrienden. Je had elkaar na de zomervakantie veel te vertellen. Nu weten ze alles al, omdat ze met elkaar in contact blijven via hun smartphone. Online-contact voldoet blijkbaar voor veel tieners. Wij verlangden er echt naar om weer samen te zijn.’

En wat vinden de ouders? (Wat had u gedacht?)

Wellicht zijn dus vooral de ouders opgelucht, omdat de schoolstart de terugkeer van de routine inluidt.

Glorieux: ‘Het staat niet in onze cultuur om de lof te zingen van routine en sleur. Feit is dat het omgekeerde vermoeiend kan zijn, zeker voor ouders van jonge kinderen. De kinderen moeten in de vakantie elke week ergens anders naartoe. Dan is school gemakkelijker. Je moet wel vroeger opstaan, maar veel ouders zijn blij dat het leven opnieuw duidelijk en voorspelbaar wordt.’

‘Natuurlijk ben ik blij dat het morgen 1 september is’, zegt de moeder van Sanaa. ‘Met vijf kinderen tussen 11 en 4 in huis, wat had je gedacht?’
